

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ



A.S.K.E.

Οκτώβρης '88

«Τα ξένα τα σπίτια τάχουν καλά σκεπασμένα οι νοικοκυραίοι τους και δεν παίρνει ο αγέρας τα κεραμίδια τους, όσο αφορός και να είναι. Του δικού μας του σπιτιού τα κεραμίδια λίγος άνεμος να φυσήξει δεν αφίνει κανένα. Και έχει και κάτι μαστόρους – παίρνουν τα κεραμίδια και σκεπάζουν τα ξένα σπίτια.»

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Το ΑΣΚΕ μ' αυτή του την προκήρυξη απευθύνεται στον πολίτη που δεν ανέχεται πια να τον κοροϊδεύουν, να τον εκμεταλλεύονται και να τον καταπίεζουν που βλέπει την παράδοση της Ελλάδας στα

ξένα συμφέροντα, τη διάλυση της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτείας που αγανακτεί για την ασύλληπτη διαφθορά, τις φιέστες, την κυνική ιδιωτική και δημόσια συμπεριφορά, την υποτίμηση της νοημοσύνης του. Δεν απευθύνεται στον κ. Παπανδρέου, τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Φλωράκη ούτε στην μειοψηφία που αδιαμαρτύρητα τους ακολουθεί, λόγω οικονομικών ή άλλων συμφερόντων, η τους τυφλώνει ο φανατισμός. Αυτοί ξέρουμε τι κάνουν. Τους έχουν μοιράσει τους ρόλους τους, υπηρετούν ο καθένας τα συμφέροντα του ξένου προστάτη του κι αυτό θα κάνουν πάντα. Γιαυτό και η «αντιπολίτευση» δεν ενισχύεται (το αντίθετο μάλιστα), παρότι μειώνεται το κύρος και η επιρροή της κυβέρνησης.

Η σημερινή κατάσταση στοιχίζει περισσότερες θυσίες από την ανατροπή της

Άλλα δεν πρέπει να σταματάει κανείς στις διαπιστώσεις, γιατί, έτσι, όχι μόνο δε συμβάλλει στο ν' αλλάξει μια κατάσταση που διαρκώς χειροτερεύει, αλλά σιγά-σιγά (άλλος λίγο κι άλλος πολύ) αποκτά τις συνήθειες μιας διεφθαρμένης κοινωνίας και πολιτείας. Δε νομίζουμε ότι έτσι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την καθημερινή ζωή του. Και η τιμωρία του δεν είναι μόνον αυτή. Είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί και μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις, που θα του χαλάσουν το «βόλεμα» και θα τον βγάλουν από την αδιαφορία του. Ο Απτίλας μπορεί νάρθει πιο κοντά. Μέτρα λιτότητας, χειρότερα του 1985, θα έχουμε αμέσως μετά και τις επόμενες εκλογές. Τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς στοργή και χωρίς ιδανικά αρνούνται την κοινωνία και τη ζωή και σε πολλές γειτονιές το ποσοστό των νέων που κάνουν χρήση ναρκωτικών (μαλακών ή σκληρών) φτάνει το 50%.

Πολύς κόσμος ξέρει πια το ΑΣΚΕ, που βγήκε βούλημα στις προηγούμενες εκλογές. Μπορεί να εγγυηθεί για την εντιμότητα και ανιδιοτέλειά του, για τη γνώση του και το ρεαλισμό του (γιατί και επαληθεύεται στις εκτιμήσεις και προβλέψεις του), ότι προχωρεί με σύνεση

Δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από τα παραδοσιακά κόμματα

Είναι φανερό πια πως τα παραδοσιακά κόμματα παραπλανούν τον κόσμο και κυρίως τα μέλη τους και τους οπαδούς τους. Όποιο κι αν είναι στην κυβέρνηση δεν αλλάζει τίποτα για το λαό.

Η Ν.Δ. υποσχόταν 7 χρόνια νίκες στους οπαδούς της, ενώ ήξερε ότι ο ρόλος της για την περίοδο αυτή ήταν στην αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αρχηγός της Ν.Δ. μόνο και μόνο για να βγαίνει πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου. Καταδικάζει την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ενώ ξέρει ότι αυτή υπαγορεύεται από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΕΟΚ κ.λπ.), στους οποίους και η Ν.Δ. υπακούει πιστά. Το ίδιο συμβαίνει και σ' όλα τ' άλλα σοβαρά ζητήματα.

Το ΠΑΣΟΚ υπερηφανεύεται ότι έβαλε τη δεξιά στο περιθώριο, ενώ ακολουθεί την ίδια πολιτική με τη Ν.Δ., δηλ. είναι τώρα η νέα δεξιά. Και, μάλιστα, εξυπηρετεί καλύτερα τους ξένους, γιατί περιορίζει (προς το παρόν) τις λαϊκές αντιδράσεις. Η μόνη σχέση που έχει πια το ΠΑΣΟΚ με το σοσιαλισμό είναι ότι ανάλαβε να τον εξευτελίσει. Ευτυχώς που πολλοί οπαδοί του άρχισαν

και αποφασιστικότητα στον αγώνα για ν' αλλάξουμε τη μοίρα μας. Κάποτε αυτό στόχευαν όλοι οι απλοί άνθρωποι. Σήμερα οι απογοητεύσεις έχουν κάνει τον περισσότερο κόσμο να πιστεύει ότι όποιος αγωνίζεται είναι ρομαντικός ή ανόητος. Είναι βέβαιο ότι αύριο ο λαός θα ξαναβρεί την αγωνιστικότητά του (ευχόμαστε όχι από δυσάρεστες εκπλήξεις), ότι λόγια σαν κι αυτά που τώρα διαβάζετε δε θα ηχούν περιεργά ή παρωχημένα. Πολλές φορές ο ελληνικός λαός (όπως και κάθε λαός) έχει δειξει τη δύναμη του είτε σε γενικές κινητοποιήσεις είτε σε επιμέρους, όπως στη μεγάλη απεργία των καθηγητών. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα απ' όλους οι ξένοι προστάτες μας, που (αντίθετα με όσα λένε δημόσια), όταν εκπαιδεύουν στελέχη τους, τους διδάσκουν ότι «αν ένας λαός είναι ενωμένος, οργανωμένος και αποφασισμένος, καμιά δύναμη, όσο μεγάλη κι αν είναι, δε μπορεί να τον αντιμετωπίσει».

Ρεαλισμός, λοιπόν, είναι ο αγώνας και ουτοπία είναι να πιστεύει κανείς ότι αυτό το καθεστώς θα φροντίσει και θα προστατεύσει τον πολίτη.

Δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από τα παραδοσιακά κόμματα

να προβληματίζονται...

Οι οπαδοί του ΚΚΕ, όσοι υποστηρίζουν άκριτα τη «γραμμή», έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία, αφού ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται για την αλλαγή στην Ελλάδα, τη στιγμή που η ΕΣΣΔ (και η ηγεσία του ΚΚΕ), πιστή στις συμφωνίες της Γιάλτας, τους έχει «καταδικάσει» στο 10%. Και το χειρότερο, ο Μ. Γκορμπατόφ έγινε ο σφοδρότερος κατήγορος του μπρεζνιεφικού καθεστώτος, που αυτοί πριν 2-3 χρόνια υποστήριζαν ότι ήταν περίου ιδανικό.

Είναι χαμένη προσπάθεια (και χαμένη ψήφος) να υποστηρίζει κανείς κάποιο από τα 3 μεγάλα κόμματα ή τα δορυφορικά τους. Και μεγάλη αυταπάτη να πιστεύει ως «αριστερούς» ανθρώπους σαν τον κ. Αρσένη, άνθρωπο των Αμερικάνων, που οι ΗΠΑ τον όρισαν επικεφαλής του σχεδίου Μάρσαλ (ΟΟΣΑ) για την Ελλάδα από το 1979 (έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό το «πλούσιο» βιογραφικό του κ. Αρσένη και τον καλέσαμε, αν κάπου κάνουμε λάθος, να μας διορθώσει). Η σαν τον κ. Γεννηματά, που τον προωθούν οι εφημερίδες, γνωστές

για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν.

Ρομαντισμός ή ανοησία θα ήταν, λοιπόν, να περιμένει κανείς αλλαγή απ' όλους αυτούς. Απ' αυτούς μόνο απογοητεύσεις και προδοσίες. Ούτε, βέβαια, είναι λύση

Μόνοι μας μπορούμε ν' αλλάξουμε τη ζωή μας και την πατρίδα μας

Αυτές οι αλήθειες κίνησαν το 1983 στελέχη γύρω από την Επιτροπή Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος. Απευθυνθήκαμε σε 14 μικρά πολιτικά κόμματα της αριστεράς, οργανώσεις, περιοδικά, μεμονωμένες «προσωπικότητες». Η απογοήτευσή μας ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Άλλοι προσπαθούν να «τρυπώσουν» στα μεγάλα κόμματα για να βγουν βουλευτές, δήμαρχοι κ.τ.λ.: άλλοι ήθελαν την εγγύηση ότι το νέο κόμμα θα ήταν από την πρώτη μέρα πανίσχυρο, για να μπορούν να υπερηφανεύονται: άλλοι ήταν υπέρ της ΕΟΚ: άλλοι δεν είχαν καμιά πίστη στον αγώνα και καμιά διάθεση προσφοράς. Βέβαια μεμονωμένοι αγωνιστές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και άλλοι έρχονται στην πορεία. Το ΑΣΚΕ ιδρύθηκε το 1984.

Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ. Ξέραμε ότι χρειάζεται θάρρος και υπομονή. Έτσι σιγά-σιγά το ΑΣΚΕ δικαιάθηκε. Κανείς πια δεν του αμφισβήτησε την ορθότητα των προβλέψεων και εκτιμήσεών του, ούτε τη μοναδική του εντιμότητα. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλο-

Μοναδική λύση η πορεία για Εθνική Ανεξαρτησία και Σοσιαλισμό

Καμιά εξωτερική πολιτική, βέβαια, δε μπορεί να εγγυηθεί στον Ελληνισμό εξέλιξη χωρίς προβλήματα και εντάσεις. Οταν, όμως, η Ελλάδα δεν επιχειρεί να είναι ανεξάρτητη και παραμένει πεδίο ανταγωνισμού ξένων συμφερόντων μέσω των «Ελλήνων» εκπροσώπων τους, οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι και σοβαρότεροι. Η εφτάχρονη δικτατορία, ο Αττίλας και τα 14 χρόνια κατοχής του 40% της Κύπρου είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Οι συμφωνίες του Νταβός για την Ελλάδα άνοιξαν τον ίδιο δρόμο με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου για την Κύπρο. Η παραμονή μας στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των ξένων βάσεων συνιστούν τρομακτικούς κινδύνους για τη χώρα μας και εμποδίζουν κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη σύμφωνα με τις αγάγκες και τις συνήκες της κοινωνίας μας.

Δεν είναι ουτοπία η αυτοδύναμη ανάπτυξή μας, που θα στηρίζεται στις δικές μας (και είναι πολλές) πλουτοπαραγωγικές πηγές και στο ανθρώπινο δυναμικό (φτάνει να του «επιτραπεί» να εκπαιδευτεί και να δράσει), στη δική μας παιδεία, το δικό μας πολιτισμό. **Μια τέτοια ανάπτυξη δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται απομόνωση.** Αντίθετα, μόνο έτσι οι σχέσεις μας με όλο τον κόσμο, αποτέλεσμα δικών μας επιλογών, θα εξασφαλίζουν το αμοιβαίο συμφέρον. Να καταργηθούν, όμως, όλοι οι νόμοι που προστατεύουν τις ξένες οικονομικές παρεμβάσεις και, βέβαια, να αποχωρήσουμε από την ΕΟΚ, που μόνο δεινά (άρχισαν ήδη να φαίνονται) μας επιφυλάσσει.

Εμπορικές σχέσεις με την ΕΟΚ, που να ελέγχονται

- Για να πληροφορείστε πάνω στις πολιτικές εξελίξεις κάθε μήνα: Κάθε μήνα «η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΑΣΚΕ» δρχ. 100. (Μπορείτε να γραφτείτε και συνδρομητές).

- Επίσης ΑΣΚΕ-2: «Η πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας. Ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία» δρχ. 250.

- Για την οικονομική ενίσχυση του ΑΣΚΕ απευθυνθείτε στα μέλη του ΑΣΚΕ ή (επώνυμα ή ανώνυμα) στο λογαριασμό 040/608680-25 της Εθνικής Τράπεζας.

το «βόλεμα» στο περιθώριο και τη λευκή ψήφο, που τους αφήνει ανενόχλητους να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους ή να ξαναμοιράσουν τους ρόλους τους.

τη ζωή μας και την πατρίδα μας

γές, όταν όλα τα «μικρά» κόμματα είδαν τη δύναμη τους να μειώνεται σημαντικά, το ΑΣΚΕ όχι μόνο δε διαλύθηκε, όπως πρόβλεπαν και εύχονταν κάποιοι, όχι μόνο αύξησε τους ψήφους του, αλλά αναδείχτηκε όσο κόμμα. Δύο προσφορές έχει μέχρι τώρα το ΑΣΚΕ προς τον ελληνικό λαό και κυρίως τη νεολαία. Με το παράδειγμά του δείχνει ότι (εστω και ως εξαιρεση) υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στον πολιτικό αγώνα, **άρα υπάρχει ελπίδα.** Δεύτερο, έχει αποκαλύψει την αλήθεια σε πολλά κρίσιμα ζητήματα, που καθορίζουν τη στάση των πολιτών και για τα οποία υπάρχει απ' όλους τους άλλους η συνωμοσία της σιωπής. Αυτή την προσφορά θα τη συνεχίσουμε με την ίδια πίστη και το ίδιο πάθος. Άλλα μια αποφασιστική ενίσχυση του ΑΣΚΕ, που θα του επιτρέψει να παιξει ένα ακόμη πιο αποφασιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας, θα εξαρτηθεί από τη δική σας συνεισφορά. Οποιος, όμως, θέλει να πλησιάσει και να ενισχύσει το ΑΣΚΕ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι (προς το παρόν) δε θα δει το ΑΣΚΕ να προβάλλεται από την τηλεόραση και τις εφημερίδες. Όλοι καταλαβαίνετε γιατί...

Μοναδική λύση η πορεία για Εθνική Ανεξαρτησία και Σοσιαλισμό

από τον ελληνικό λαό, ναι. Όχι όμως εξάρτηση. Το να γίνουμε μια τουριστική επαρχία της Ευρώπης ή αγρότες 3ης κατηγορίας δε μπορεί να αποτελέσει το... όραμα της Νέας Ελλάδας! Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων το '92 σημαίνει πλήρη διάλυση της οικονομίας μας και, σαν επόμενο, της κοινωνίας και του πολιτισμού μας. Εκείνοι έχουν κοινή ιστορία, τουλάχιστο από το Μεσαίωνα, κοινές θρησκευτικές καταβολές, ομοιότητες στη γλώσσα και τον πολιτισμό, προηγμένη, καπιταλιστική ανάπτυξη, κοινή αποικιοκρατική ιστορία. Σε μας επιφυλάσσουν τη μοίρα της Νότιας Ιταλίας! **Αγωνιζόμαστε να αποτρέψουμε την εξασφάλιση της μεταπρατικής, παρασιτικής τάξης των αντιπροσώπων των ξένων συμφερόντων στη χώρα μας: αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνση και τιμωρία τους, για ν' ανοίξει ο δρόμος της ανάπτυξης του Ελληνικού Λαού.**

Τίποτα, όμως, απ' αυτά δε μπορεί να γίνει, αν ταυτόχρονα δεν επιχειρούμε να περάσουν στην κοινωνική ιδιοκτησία τα βασικά μέσα παραγωγής. Τούτο φαίνεται, σήμερα, όχι πειστικό, μετά την «αποτυχία» των καθεστώτων που επιχείρησαν τη μετάβαση στο Σοσιαλισμό. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Η πορεία δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη και η πείρα, θετική και αρνητική, των μέχρι τώρα προσπαθεών, είναι ούτως η άλλως πολύτιμη για τις καινούργιες προσπάθειες που κι αυτές θα ανεβάσουν την ανθρώπινη κοινωνία σ' ένα ανώτερο στάδιο εξέλιξης. Με το λαό πάντως στο περιθώριο, χωρίς συμμετοχή, χωρίς πολιτικές, κοινωνικές, πνευματικές ελευθερίες, με ένα ηγετικό στρώμα που εκμεταλλεύεται τους πολλούς, ανάπτυξη της κοινωνίας και του ανθρώπου αποκλείεται.

Αυτά, βέβαια, δεν είναι εύκολα και κανένας δε μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα την πραγμάτωσή τους. Είναι, όμως, ο μόνος δρόμος, έστω και μακρόχρονος. Ο μόνος.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ

ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΠΑΝΤΗ-ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Λ., ΜΙΣΤΕΛΟΓΛΟΥ Μ. ΝΤΟΥΣΚΑΣ Χ., ΣΤΕΝΟΣ Σ., ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Κ., ΤΡΑΝΤΑΣ Θ., ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ Κ. Αν. Μέλη: ΖΟΥΤΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΑΣ Η.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣ

Τζόρτζ 12, 7ος όροφος, Πλατεία Κάνιγγος, τηλ. 3622315 - 3619887 (7-10 μ.μ.)